



Route langs de diverse wijnhuizen in Umbrië.

HET BESTE VAN UMBRIË

Tips van Rob Landeweerd

Dat Umbrië de mooiste streek van Italië is, weten Jeroen Macco en Rob Landeweerd heel zeker. Na vele vakanties in Umbrië en de bouw van een eigen huis bij het Lago Trasimeno, besloten zij in 2008 naar Italië te verhuizen. Hier begeleiden zij bouwprojecten voor buitenlanders, richten woning in en beheren een aantal exclusieve vakantiehuizen omdat hen opviel dat het aanbod van exclusieve vakantiehuizen in Umbrië vaak matig is terwijl Umbrië zelf zoveel moois te bieden heeft. Om daar verandering in te brengen, lanceerden zij een site waarop de mooiste vakantiehuizen in Umbrië te vinden zijn. Want waarom zou het tijdens de vakantie minder moeten zijn dan thuis? En dat Umbrië speciaal is, bewijst ook het artikel in dit nummer. www.specialumbria.com

Centro Agriturismo Camiano Piccolo

Bijna onvindbaar is dit restaurant van Marisa en haar zoon Mario in Torgiano. Het restaurant ligt achter hotel Torgiano 2000, net buiten het oude centrum. Verwacht hier geen bijzondere inrichting maar wel het allerbeste van de lokale keuken.

Ristorante da Marisa | Via 10, 16 Torgiano

Kleermaker Augusto Lemmi

In Perugia op Via Masi 8 zit al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een van de meest authentieke kleermakers van Italië. Alles wordt hier met de hand gemaakt door meester-kleermaker Augusto Lemmi en zijn leerling Antonio. Op Via G. Marconi 61 vind je de winkel van zoon Vittorio. Hij verkoopt prachtige overhemden.

Augusto Lemmi | Via L. Masi 8, Perugia

Handgemaakt aardewerk

Wat Delft is voor Nederland is Deruta voor Umbrië. Deruta heeft talloze winkels met handgemaakt en beschilderd aardewerk. Terra e Fuoco van Carla Corna zit in een klein steegje vlakbij de kerk van Deruta. Carla gebruikt oude patronen en werkt nog volgens de ambachtelijke middeleeuwse methoden.

Terra e Fuoco | Via Solitaria 8 | Deruta

In de buurt van Bevagna en Montefalco

Palazzo Bontadosi

Onlangs geopend trendy hotel met bijzonder mooie spa op de markt van Montefalco. Het hotel beschikt over een modern restaurant en een bar die tevens fungeert als kunstgalerie. Kamerprijzen vanaf € 160,- voor 2 personen. www.hotelbontadosi.com

La Bottega di Assu

Op de hoek van het domein in Bevagna staat deze kleine lunchroom van Maria Palmioli. In feite is het een woonkamer vol met boeken, wijnen, kunst en curiosa. Op de kaart staan simpele, pure gerechten die Maria zelf bereidt. Omdat ze ook de bediening zelf doet, kan het soms even duren maar haar gerechten zijn het wachten meer dan waard. www.spiritodivino.net

Informatie

Associazione Strada del Sagrantino | www.stradadelsagrantino.it

smaakSelectie



Lezersaanbieding van Eliza was here

Speciaal voor lezers van *De Smaak van Italië* heeft Eliza was here een lezersaanbieding samengesteld naar het onontdekt Umbrië. Boek nu een 8-daagse autovakantie naar Umbrië, verblijf in het prachtige Castello di Petrata en ontvang € 50,- korting op de totale reisom!

Accommodatie: Castello di Petrata is een veertiende-eeuws kasteel gelegen op een heuveltop tussen de groene valleien. Geniet in alle rust van deze mooie, groene omgeving en het uitzicht op Assisi. Om te ontspannen neem je een duik in het zwembad of geniet je van de jacuzzi. Het restaurant serveert huisgemaakte gerechten. Het kasteel ligt op een groot landgoed en telt 23 kamers en suites. Uiteraard met zwembad, jacuzzi, sauna en hammam.

Informatie: Bij een vertrekdatum tussen 7 mei en 11 juni 2010 ontvang je een korting van € 50,- op de totale reisom. | Prijs vanaf € 405,- euro per persoon | Verblijf op basis van logies en ontbijt.

Kortingscode: Petrata_eliza10

Voor meer informatie en boekingen:
www.elizawashere.nl of bel 030 - 789 01 70



MangiAcasa

Heerlijk genieten van een Italiaanse maaltijd zonder op zoek te moeten naar een restaurant of op het terras van je vakantieverblijf aan een lange tafel bediend worden terwijl de zon ondergaat en de krekels het avondconcert verzorgen... Te mooi om waar te zijn? Zeker niet. Marieke Hermans en Bert Jonasse maken het met mangiAcasa mogelijk. Als alternatief voor uit eten gaan kun je bij mangiAcasa een kwalitatief hoogstaand vier gangen menu reserveren. MangiAcasa komt dan met verse ingrediënten naar je toe, kookt en serveert op de plek waar jij dat wilt. Laat je heerlijk verwennen na een dag Toscaanse zon en profiteer van de aanbieding speciaal voor Smaaklezers. Reserveer nu o.v.v. **acticode SMI02** en geniet voor het diner van een gratis glas heerlijke prosecco!

www.etenintoscane.nl

Montefalco

Montefalco is een lieflijke middeleeuwse stadje dat bovenop een heuvel is gebouwd. Je kijkt uit over de vallei van de Tiber, de Clitunno en de Topino. Verder zo ver als het oog reikt wijn- en olijfgaarden. Iets verderop rijzen de Monti Martani en de Subasio (de berg van Assisi) op. In het Italiaans betekent Montefalco letterlijk 'Valkenberg' en op het dak van Palazzo del Comune (gemeentehuis) tref je inderdaad een nest valken aan. De valk vind je ook terug op het wapen van de stad. De vogel verbeeldt niet alleen het prachtige uitzicht dat Montefalco biedt maar vertelt ook een stukje geschiedenis. In de Middeleeuwen was de stad namelijk een van de belangrijkste bases van keizer Frederik II van Zweden, die hier kwam om te jagen met valken. De Middeleeuwen hebben hun sporen nagelaten in dit stadje: de omwalling met torens, de oude wijken met nauwe straatjes en de artistieke weefwerkplaatsen. Hoewel Montefalco veel kleiner is proef je hier in de schaduwrijke stegen en straten soms de sfeer van het Toscaanse Siena. De poort van Sint Augustinus brengt je naar Corso Mameli, de belangrijkste straat van Montefalco. Hier staat ook een dertiende-eeuwse kerk van de Augustijnen, met indrukwekkende spanten en kostbare fresco's uit de veertiende en vijftiende eeuw. De dicht opeengepakte huizen zijn opgetrokken uit een plaatselijke steensoort, de San Terenziano. Even verderop opent Piazza Municipio zich. Hier vind je ook het gigantische Palazzo del Comune uit 1270. Het gebouw oogt vrij massief en heeft een imponerende loggia uit de vijftiende eeuw. Het loont absoluut de moeite even naar binnen te gaan en vooral ook de toren te beklimmen. Hier heb je een prachtig uitzicht op Spoleto, Trevi, Foligno, Spello, Assisi en Perugia. Op het plein beneden is het een komen en gaan van mensen. Ze lopen in en uit bij de

vele enotheken, restaurantjes en winkeltjes met ambachtelijke producten en lokale specialiteiten. Enkele tientallen meters verderop kan de kunstliefhebber zijn hart ophalen. Hier, aan Via Ringhiera dell'Umbria, bevindt zich het echte hoogtepunt van Montefalco: de veertiende-eeuwse kerk en het museum van Franciscus. In de apsis van deze kerk zijn door Benozzo Gozzoli twaalf aangrijpende scènes uit het leven van de heilige geschilderd. Dit is de belangrijkste schildering die er over Franciscus bestaat, op die van Giotto in Assisi na. De fresco's van Gozzoli markeren de overgang van de laatgotische schilderkunst naar die van het begin van de Renaissance. Eén van de vele andere schatten van de kerk is een zestiende-eeuwse schilderij van Perugino. De oude kelders van de Franciscanen werden pas in 2006 voor het publiek geopend. Hier kun je nog duidelijk de stenen kuipen herkennen die vroeger werden gebruikt voor het persen van de Sagrantino-druiven.

Umbrië algemeen

Umbrië, het groene hart van de laars, is de enige Italiaanse regio die geen kust kent. Het landschap is hier het grootste deel van het jaar prachtig groen en Umbrië-kenners omschreven deze regio vaak als 'het ruwe Toscane'. En daarmee slaan ze de spijker op z'n kop want Umbrië is in alles wat groter, grover en rauwer. En hoewel het overgrote deel van de Nederlanders kiest voor de merenregio en Toscane valt hier een wereld te ontdekken. Montefalco is slechts een van de prachtige plaatsjes. Ook Bevagna, Norcia, Spoleto, Trevi, Foligno, Spello, Assisi en Perugia zijn zeer de moeite waard. Sla ook het gebied rondom Lago Trasimeno niet over. Hier geniet je van leuke dorpen en stadjes als ook van het meer.